

The Paper Bell Lessons

Papirklokkebelæringerne

Johannes S. H. Bjerg

The Paper Bell Lessons / Papirklokkebelæringerne

© Johannes S. H. Bjerg 2013

All rights reserved. Reprint etc. only with permission of the author

Other publications:

“Støv”, haiku, Danish, BOD Denmark, 2010

“Penguins/Pingviner”, haiku, Danish & English, Cyberwitt, India 2011

“Parallels”, haiku-based short verse poetry, English,
yettobenamedfreepress.org, 2013

“Threads/Tråde”, haiku, Danish & English, Createspace, 2013

The Paper Bell Lessons

Papirklokkebelæringeringerne

Johannes S. H. Bjerg
©2013

paper bell / silent monkey

the smooth skin of this stone *a voice drawn from dawn*

den glatte hud på denne sten *en stemme trukket ud af daggryet*

a place to stand upright *hippocampus is a paper bell now*

et sted at stå oprejst *hippocampus er en papirklokke nu*

rebuilding my name from scratch *spring is lost among wires*

genopbygger mit navn fra bunden *foråret er tabt mellem kabler*

taking off on burned wings *the first sound keeps rolling*

letter på brændte vinger *den første lyd ruller stadig*

the face I keep for facing you is gone *this phase of reality is handheld*

ansigtet jeg bruger til at stå ansigt til ansigt med dig er væk *denne fase af virkeligheden er håndholdt*

curving with the horizon *the I I can't decide to settle for*

krummer med horisonten *jeg'et jeg ikke kan beslutte mig for at nøjes med*

rehousing my fate in a flower *a blue loved one plays his flute*

genhuser min skæbne i en blomst *en blå elsket spiller sin fløjte*

the void hushed by snow *I lick the salt of the Earth*

tomrummet stilnet af sne *jeg slikker Jordens salt*

stretched thin from reaching out *a bird dissolves in thorns*

trukket tynd af at række ud *en fugl opløses i torne*

glued-on stars *this desert turns in on itself*

påklistrede stjerner *denne ørken vender ind i sig selv*

another walk in dust *did we come out as composite beings?*

endnu en gåtur i støv kom vi ud som sammensatte væsener?

faking compassion again *a voice (mine?) altered by wind*

simulerer medfølelse igen *en stemme (min?) forandret af vind*

a house of sighs where flesh was *the smell of dog clings to my hands*

et sukkenes hus hvor der var kød *lugten af hund klæber til mine hænder*

extinguished flames among the portraits *an all-seeing eye infected*

slukkede flammer mellem portrætterne *et altseende øje betændt*

a black dog absorbing all sound *could I sway as lightly as a D-major chord*

en sort hund absorberer al lyd *kunne jeg svaje så let som en D-dur akkord*

to weigh this word "but" *no one will ever call me dad*

at veje dette ord ”men” *ingen vil nogensinde kalde mig far*

the face that reflects me on the inside dies *snow hides as good as death*

ansigtet der genspejler mig på indersiden dør *sne skjuler så godt som døden*

... and death is a room beside a waterfall *I place one foot in the world*

... og døden er et værelse ved siden af et vandfald *jeg sætter én fod i verden*

touched only by the fingers of the wind (then nothing) *at zero I run out of allegories*

kun rørt af vindens fingre (derefter ingenting) ved nul løber jeg tør for allegorier

iridescent scars on the flesh door *facing North I leave me outside the soul bunker*

iriserende ar på køddøren *jeg vender mod nord og efterlader mig udenfor sjælebunkerens*

watching The Soundless give birth to language *leave, just leave, and take your place with you*

betrugter Den Lydløse føde sproget *gå, bare gå, og tag dit sted med dig*

it's a lake to hide stones in (and cans) *everywhere I turn I'm away*

det' en sø til at gemme sten i (og dåser) *hvorhen jeg end vender mig er jeg væk*

it's a lake for reflecting faces (and sky, of course) *the mountain on my sledge doubles its shadow*

det' en sø til at spejle ansigter i (og himmel, selvfølgelig) *bjerget på min slæde fordobler sin skygge*

something like a bird fluttering *I have only ever not seen*

noget i retning af en baskende fugl *jeg har altid kun ikke set*

time isn't linear I'm late *gimme gimme gimme from every corner*

tiden er ikke lineær jeg er forsinket *gi' mig gi' mig gi' mig fra alle hjørner*

my bent spine echoes the curving earth *the one church bell is made from paper*

min bøjede rygrad ekkoer jordens krumning *den enlige kirkeklokke er lavet af papir*

my soft parts in pains far below the sun (or to the left of Ganymedes)

the heart in a boat on land with worms

mine bløde dele i smerter langt under solen (eller til venstre for Ganymedes)

hjertet i en båd på land med orme

the bittersweet smell of wounds and I befriend flies
in the rotting of a star I see me coming

den bittersøde lugt af sår og jeg bli'r venner med fluer
i en stjerne der rådner ser jeg mig komme

withering like the grass of David *a Yuga ends with a hair in the eye*

visner som Davids græs *en Yuga ender med et hår i øjet*

conjuring up lightness of bread *I am truly the eggman too*

fremmaner brøds lethed *jeg er sandelig også æggemanden*

excusing myself with "human nature" I steal the sun
a flapping of sails between sleep and heart

undskylder mig selv med "menneskelig natur" og stjæler solen
en blafren af sejl mellem søvn og hjerte

stains covering up what's missing and should be *one foot then the other: anchorless*

pletter dækker hvad der mangler og skulle være *én fod så den anden*: *ankerløs*

inside a whale the last wall absorbed *talking not talking and falling not*

inde i en hval den sidste mur absorberet *taler taler ikke falder ikke*

an out-of-now experience as flower *a trail of slime keeps the sky in place*

en ud-af-nuet oplevelse som blomst *et slimspor holder himlen på plads*

talking around the unspeakable real *the spot I stand on a millennium deep*

taler rundt om det uudsigeligt virkelige *pletten jeg står på et millennium dyb*

the flame in the oil from black dogs keeps up *I measure the wind as it*

flammen i olien fra sorte hunde holder ved *jeg måler vinden mens den*

not a knife that can cut the sky *I build towers from shadows*

ikke en kniv der kan skære i himlen *jeg bygger tårne af skygger*

dividing myself between unbeing and death again *I planted a lily in the caucus of a black dog*

deler mig selv mellem ikke-væren og død igen *jeg plantede en lilje i liget af en sort hund*

it's a skewed waltz of bones and time *the woman made from milk gives milk gives*

det' en skæv vals af knogler og tid *kvinden lavet af mælk giver mælk giver*

the dry spot in my eye where camels go *the weaver of night sits and sits*

den tørre plet i mit øje hvor kameler går væveren af *nat sidder og sidder*

waiting for the blooming-hour in a timeless room

the language of round things only vowels

venter på blomtringstimen i et tidløst rum

runde tings sprog kun vokaler

replacing my id a cardboard box of songs *I am the wood that is floor and table*

i stedet for mit id en papkasse med sange *jeg er træet der er gulv og bord*

carnations and doom in a tear canal *drums creates waves and in return*

nelliker og dom i en tårekanal *trommer skaber bølger og til gengæld*

still half a hair's breadth away *the depth I dive and dive and sink*

stadig en halv hårsbredde væk *dybden jeg dykker og dykker i og synker*

bodily amnesia I cannot remember another's touch *this pill that one and pillars too*

legemlig amnesi jeg kan ikke huske en andens berøring *denne pille den dér og søger*

as an entity making sound I am born *lay down as a stone thrown or grown*

som et væsen der laver lyd er jeg født *lig ned som en sten smidt eller groet*

